

Plek om tot rust te komen

Erve Naatsboer is verkozen tot beste bed and breakfast van Nederland in de op een na hoogste kwaliteitscategorie. Het bedrijf van Ellen en Joop Bijkerk kreeg gisteren het bericht dat er een mooi rapportcijfer is: een 9,7.

René Beune
Overdinkel

De telefoon ligt naast het ontbijtbord van Ellen Bijkerk-Jansink en de website van Bed and Breakfast Nederland wordt constant in de gaten gehouden. Even na negen uur staat het verlossende bericht op de site. Erve Naatsboer heeft gewonnen en is de beste Bed and Breakfast in de op een na hoogste categorie van Nederland.

Ex-burgemeester Michael Sijbom is deze ochtend een van de gasten bij het uitgebreide ontbijt, waar in totaal acht mensen aanschuiven. Eerst gaat het aan tafel nog over het afscheidsfeest van Sijbom van de vorige avond, maar om acht over negen staat de hele wereld op zijn kop. „We hebben gewonnen. We hebben gewon-

“**Ik was al blij met de nominatie. Ik had nooit op de prijs gerekend**

— Ellen Bijkerk-Jansink

nen”, klinkt het van achter de pc. Sijbom is de eerste die Ellen Bijkerk uitbundig feliciteert en spurt vervolgens naar buiten om even later met een prachtige bos bloemen terug te komen.

Ellen Bijkerk is compleet van de wereld. „Dit had ik nooit verwacht. Een bed and breakfast in Overdinkel, die deze prijs krijgt. Ik was al blij met onze nominatie, op meer had ik eigenlijk niet gerekend. Want zeg nu eerlijk: wie kent nu Overdinkel. Ik had gedacht dat ze daar ook wel rekening mee zouden houden”, zegt ze in een eerste emotionele reactie, om vervolgens alle felicitaties in ontvangst te nemen. De mailtjes, telefoontjes en appjes stromen binnen. Bijna tien jaar hard werken aan een droom wordt op dit moment beloond met de allerhoogste prijs die er te winnen valt.

Erve Naatsboer, bijna aan het eind van de Goormatenweg en dichtbij de grens, stamt uit 1936. Drie generaties lang was het een boerenbedrijf met melkvee en enkele hectares weidegrond. In 2007 na het overlijden van 'oom Joop', die al die tijd inwoonde bij Ellen en Joop, werd besloten om van de boerderij een bed & breakfast te maken. Met het echte boeren was



▲ Ellen en Joop Bijkerk van Erve Naatsboer zijn dolgelukkig met de eerste prijs van Bed and Breakfast Nederland. FOTO FRANS NIKKELS

de familie in 1992 al gestopt. Hobbymatig gingen ze nog wel door. „Ik heb hier altijd gewoond”, zegt Ellen, die tot 2012 als coördinator in de zorg werkte. Haar man Joop heeft nog steeds een betaalde baan.

De verbouwing tot bed and breakfast had nog heel wat voeten in aarde. Een van de buitenmuren van de stal, compleet met scheuren, mocht aanvankelijk niet worden gesloopt. De zaak kwam zelfs voor bij de Raad van State. Er kwam een oplossing. Ellen: „We hebben al ons geld in de verbouwing gestoken. Het huis bleef staan, maar de stal ging plat. Helemaal tot aan de

grond. Alles is, met nieuwe stenen, in oude luister hersteld.”

Boven de oude ingang van de stal zijn nu twee grote witte blokken ingemetseld met de cijfers '07'. Daarmee wordt aangegeven dat er tien jaar geleden een verbouwing was.

In het bed and breakfastgedeelte zelf - met een eigen ingang aan de zijkant van het huis - is maximaal plaats voor vier personen. Oude accenten van de boerderij zijn zo veel mogelijk intact gelaten. Dat geldt voor de kleine geelbruine tegeltjes op de vloer, het stenen aanrecht en de steile trap naar de slaapkamers.

Er zijn een keukentje, een gezamenlijke zitkamer, een douche en twee slaapkamers.

Overdreven luxe is het nergens, maar alles is wel functioneel. Ellen: „Mensen willen terug naar basisprincipes. Niet overdreven, maar gewoon goed. Dat geldt ook voor het ontbijt dat we serveren, met verse biologische en streekgebonden producten. Wij houden van Twente, van de natuur en verloochenen onze afkomst niet. Tegelijkertijd proberen we toegankelijk te zijn.”

Het hele terrein straalt rust uit en overal zijn prachtige vergezichten.

Eekhoorns, uilen en koolmeesjes voelen zich hier op hun gemak. Een pareltje is de cottage, tegenover de verbouwde stal. Hier bewust geen muziek, geen wifi, geen tv en ook

“**Terug naar de basisprincipes. Niet overdreven, maar goed**

— Ellen Bijkerk-Jansink

geen verwarming. „Een ruimte zonder prikkels. Geeft extra rust, mensen slapen hier ook heerlijk.”

Een extraatje is ook het piepkleine winkeltje, waar mensen uit de omgeving hun waar mogen uitstallen. Ellen: „Daar verdienen wij niets aan. Jam, honing, kunstwerkjes gemaakt door mensen met een verstandelijke beperking; het wordt erg gewaardeerd door de gasten.”

Naatsboer is een baken van rust, met een hang naar het verleden. En dat wordt op prijs gesteld. Met de nu gewonnen prijs als tastbaar bewijs.